

Ook van Loes Riphagen:

Coco kan het!

Coco, kijk uit!

Het bos van Coco

Kom mee, Kees

Voor Monique



© 2023 tekst en illustraties Loes Riphagen • www.loesriphagen.nl

© 2023 voor deze uitgave: Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV • Postbus 317, 2000 AH Haarlem • e-mail: info@gottmer.nl

Uitgeverij J.H. Gottmer / H.J.W. Becht BV maakt deel uit van de Gottmer Uitgevers Groep BV

Vormgeving: Lenaleen/Leentje van Wirdum

ISBN 978 90 257 7745 6 • NUR 273

Kijk voor meer leuke kinder- en jeugdboeken van de Gottmer Uitgevers Groep op gottmer.nl

Het Kabouterboek

Loes Riphagen



GOTTMER

DIT BEN IK

Voordat ik je vertel waar ik woon,
zal ik je eerst meer over mijzelf vertellen.

Het eerste woordje dat ik ooit zei was 'kik!'
Dus Kik werd mijn naam.
Zo gaat dat bij kabouters.

Ik heb grote oren
en kan dus
heel ver horen.



Kun je
even stil zijn,
ik probeer hier
te chillen.



Ik heb vier vingers aan een hand.
Ik heb dus geen pink zoals jij.

Ik ben zo groot als
zes snoepjes op elkaar.



Een kabouterbaby die 's nachts wordt geboren, is een Maankind.
Hij heeft puntige oren.

Een kabouterbaby die overdag wordt geboren, is een Zonnekind.
Hij heeft ronde oren.



Een kabouterkind
heeft een rond hoofd.



Langzaam groeit ons
hoofd in een punt.



Ik heb vier
tenen per voet.



En mijn navel
zit op mijn rug.

Kijk, ik heb dezelfde gevoelens als jij.



blij



verdrietig



verbaasd



boos

Maar kabouters zijn wel veel gevoeliger dan mensen
en ze nemen makkelijk elkaars gevoel over.
Dus toen Prut zijn gelukssteen kwijt was moesten alle
kabouters in het hele land huilen.





MIJN LIEVELINGSSPULLEN



Deze glittersliert is het mooiste ding dat ik heb.

Deze heeft omo voor mij gemaakt.

oud portretje van omo en momo

Ik beschilder graag stenen.

zeldzame-papierjesverzameling

lijm van boomhars en snot

map om zeldzame papierjes in te bewaren

MIJN KAMER



GEVAAR

Een kabouter moet altijd goed oppassen!



Katten zijn heel gevaarlijk om tegen te komen. Het is me nog nooit gelukt om met hen te praten.



Getsiel

Ons muizen- en vogelpak trekken we aan om ons voor mensen te vermommen. Maar soms trappen zelfs goede vrienden er in.



Nee Harrie!
Ik ben het.



Oeps, sorry Kik!

AU!
Het geeft niet, Harrie.
Mag ik m'n staart terug?